

## Fotoverslag Leerhuisweek over Geschiedenis

Van 18 t/m 21 november organiseerde het Leerhuis een themaweek over Geschiedenis. Voor het schooljaar 2019-2020 bepaalden de deelnemers zelf de thema's van de leerhuisweken. In evaluatiegesprekken gaven zij aan dat ze het belangrijk vinden om de geschiedenis te kennen van het land waarin zij wonen. Hieronder leest u welke activiteiten tijdens deze week plaatsvonden en hoe de deelnemers het hebben ervaren. Later dit jaar volgen nog themaweeken over de 'Hulpdiensten' en over 'Verkeer'.



### Maandag – Workshop over de grondwet en de rechten van de mens

We begonnen de week met een workshop over de grondwet, de rechten van de mens en kinderrechten. Als oefening kozen de deelnemers uit een lijst van ProDemos in groepjes de uitspraken die volgens hen in de grondwet staan. Hieruit bleek dat de deelnemers goed op de hoogte zijn. Aan de hand

van stellingen voerden we een gesprek over wat belangrijk en wat minder belangrijk wordt gevonden.

### Dinsdag – Uitstapje naar het openluchtmuseum in Arnhem

Het leren begon eigenlijk al bij het inschrijven voor deze activiteit. Dat was even anders dan hoe het normaal gaat met het inschrijven voor de Leerhuisweken. Er was maar één ochtend waarop de deelnemers zich konden aanmelden. Best lastig om te onthouden dat je hiervoor speciaal even langs moest komen in het Leerhuis. Ze betaalden een eigen bijdrage en kregen direct een betaalbewijs mee. Dit werd gebruikt als instapbewijs voor de bus.



Vol enthousiasme stond een handjevol mensen op dinsdag 12 november, klaar om naar Arnhem te gaan. 'Waar zijn alle mensen? Waar is de bus?' Langzaam drong het tot hen door dat ze een week te vroeg waren gekomen.

Eindelijk was het dan zover. Al vroeg druppelden de mensen binnen. De meesten met en een enkeling zonder instapbewijs. Vergeten, kwijt, nooit een brief gehad... 'Oh jee, wat nu? Kan ik nog wel mee?' Een leermoment voor een volgende keer, dat overkomt ze niet nog een keer. Met 50 mensen in de bus gingen we op pad. De spanning van het naar een onbekende plek gaan en een nieuwe ervaring was onderweg voelbaar.

Na een ontvangst met koffie/thee en stroopwafels gingen we in drie groepen mee met een gids. We zagen allemaal een ander deel van het museum. Verbaasd was iedereen over hoe klein de woningen waren vroeger. Herkenning was er bij de manier waarop boter gemaakt werd. Iedereen was onder de



indruk van de mooie natuur in de herfst. Er werd fanatiek meegedaan met allerlei digitale spellen over de geschiedenis van Nederland. Er waren veel mensen mee die normaal een dergelijk uitstapje, vanwege financiële redenen, niet kunnen maken. Op de terugweg werd dan ook al druk gefantaseerd over een eventueel volgend uitstapje. Van alles kwam voorbij, een tripje naar Marrakesh, naar de kerstmarkt in Essen, naar Amsterdam... ☺ Zo gezellig vonden ze het.

### Woensdag – Bezoek aan het Elisabeth Weeshuis museum

Op woensdag brachten we een bezoek aan het Elisabeth Weeshuis Museum. Hier hoorden we over het ontstaan van het weeshuis. Zij herkenden het maken van kleding met behulp van een spinnenwiel. Dat een meisje dat het huis uit ging een kist meekreeg met uitzet, is in veel landen waar de deelnemers vandaan komen nog steeds gebruikelijk. Wel schrok iedereen erg van de schilderijen die vroeger gemaakt werden van mensen die overleden waren. Zij waren onder de indruk van de rijkdom die er vroeger was. Wat als erg positief werd gezien is dat er geen weeshuizen meer bestaan in Nederland. De deelnemers hebben geleerd over de pleegzorg in Nederland en de opvang door familieleden.



### Woensdag – Stadswandeling in het centrum van Culemborg

Tijdens de stadswandeling liepen we met een gids langs een aantal van de mooiste plekken van Culemborg. We zagen welke delen van Culemborg vroeger al bestonden en wat later is bijgebouwd.



We zagen onder andere de stadsmuur met de bijbehorende schietgaten en de Barbarakerk. We hoorden over de Papklok en waar de naam Driestad vandaan komt. De deelnemers vonden het erg bijzonder en grappig om dingen te zien die je normaal niet opvallen als je door Culemborg heen loopt.

### Donderdag - Rondleiding door het Regionaal Archief Rivierenland in Tiel

De laatste dag van de Leerhuisweek brachten we een bezoek aan het Regionaal Archief in Tiel. Een aantal dingen die we eerder in de week gezien hadden kwamen nog een keer aan bod. De deelnemers konden trots laten merken dat ze sommige dingen al wisten. Nu konden we ook de originele stadskaarten, de bouwplattegronden van bekende panden en de berichten die destijds in de krant stonden bekijken. Vooral het verschil tussen de allereerste Culemborgse Courant en de meest actuele versie maakten indruk.

### Tot slot

Het blijft bijzonder om te zien hoe leergierig onze deelnemers zijn en hoe zij onder de indruk kunnen zijn van kleine dingen. Hoe dankbaar mensen kunnen zijn dat we ze meenemen naar plekken waar ze normaal niet komen. Mensen die het niet gewend zijn om in een museum te komen, die zich eerst geen houding weten te geven. Na verloop van tijd ontspannen zij zich en laten de ervaring over zich heen komen. En niet onbelangrijk de nieuwe sociale contacten die hieruit ontstaan. Wat een mooie week!

